

# Bonte stoet voor filmopnames Boerentrouwerij

Wie het zaterdag heeft gezien vroeg zich wellicht af wat voor bijzondere bruiloftsstoet door de Groenendijk trok. Het ging om filmopnames voor de jubileumvoorstelling van muziek-, dans- en toneelvereniging Onder Ons die in het voorjaar wordt opgevoerd op een boerderij.



Een mooi gezicht zo'n traditionele bruiloftsopocht.

## Thema 'afscheid nemen'

In 2020 zijn Anne-Marie en Cees de Groot van hun boerderij aan het Spookverlaat in Hazerswoude-Rijndijk verhuisd naar Alphen aan de Rijn. Zij hebben daarmee afscheid genomen van het boerenleven en het stokje overgedragen aan hun zoon Koen. Door de verhuizing is het idee ontstaan om een voorstelling te maken met als thema 'afscheid nemen'. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuw stuk 'Een boerentrouwerij', speciaal voor Onder Ons geschreven door Jan Ploeger. Daarbij zijn er boeiende plannen van

regisseur Klaas Bolhuis om te filmen, muziek erbij te laten componeren, en om buurtschap Groenendijk te betrekken bij de voorstelling.

## Opvoering maart 2022

Het wordt weer een grootse productie die in de schuur van een boerderij zal worden opgevoerd. Momenteel vinden de voorbereidingen plaats, zoals subsidies aanvragen, oudspelers benaderen, tekst lezen, op zoek gaan naar kleding en een repetitieschema's opstellen. Onderdeel van het stuk zijn filmbeelden van een boeren-

trouwerij en de opnames daarvoor vonden afgelopen zaterdag plaats. Het werd een gezellige dag met een gezelschap van zo'n 50 spelers en vrijwilligers. In de ochtend werden opnames gemaakt van een bruiloftsfeest in Pleyn68. Voor de gelegenheid trad daarvoor de lokaal beroemde band Figleaves 2.0 op. 's Middags werd een bruiloftsstoet die door de Groenendijk trok gefilmd.

Volgende maand starten de repetities. Op 18, 19, 20, 25 en 26 maart 2022 wordt het stuk opgevoerd op een boerderij.

## Samen zingen met "Adoramus"

Op zaterdag 30 oktober houden we een zangavond. De avond begint om 19.00 uur en is in de Hervormde kerk in Hazerswoude dorp. De entree is gratis.

André van Vliet zal ons deze avond begeleiden op het orgel en Noortje van Middelkoop op de panfluit. We zingen een goed uur met elkaar, er is ook veel samenzang. Aan het eind is er bij de deur een collecte voor de onkosten.

**Heel hartelijk welkom om op deze avond met ons mee te komen zingen!**



## Cursiefje

### Trendy

Het moge duidelijk zijn: we gaan ons via wat voor onderzoeken dan ook... flink aan de schandpaal nagelen. Van de frêle meisjes op die ongelijke leggers en die afschuwelijk harde balk, weten we al het een en ander: geen kindvriendelijk milieu! En nu komen de schuldbewuste PKN'ers er ook nog eens overheen met onderzoeken naar de herkomst van dubieuze 'kerkelijke bijdragen' uit verre tijden. In de meeste slavenhandelaars-zielen blijkt een hypocriet diaconie-facetje gehuisvest te zijn: effuh afkoopuh dat onbehaaglijke gevoel. En terwijl ik dit schrijf, valt er een landelijk dagblad op de mat met lugubere verhalen over misstanden in het triatlonwereldje.

Schuldgevoel-oproepen blijkt trendy te zijn. De gehele sportkoepl moet maar eens onder de loep. De KNVB zal het weten. Het voetbal is nu eenmaal(?) een andere wereld; heel veel jongens/mannen voelen zich in het stadion, op het veld en in de kleedkamer in een omgeving waar de normale fatsoensregels niet gelden. Ik heb leerlingen in de klas gehad die supporter waren van rivaliserende clubs. In de klas zaten ze gebroederlijk naast elkaar, maar - zo vertelden ze me glashard en zonder blikken of blozen - mochten ze elkaar in het stadion tegenkomen, dan was het matten geblazen en wensten ze elkaar de verschrikkelijkste ziektes toe. Ra, ra, hoe kan dat... het kan, ik heb het met eigen oren gehoord!

Niet alleen het geweld van de supporters is een heikel punt, ook het omgaan in de sport met een 'andere geaardheid'. De kleedkamerhumor is per definitie seksistisch en platvloers en er zijn weinig voetballers die daar 'in de kleedkamer' protest tegen aantekenen. Het zou zomaar kunnen dat je herkend wordt als...

Je kunt het probleem gemakkelijk onder de mat vegen... Ik hoorde een opvallend grove jongen in het VI-programma zeggen: 'Homo's knippen haar en zijn allergisch voor voetbal. Geen problemen dus onder de douche!' Ja, met zulke beperkte types moet je wel rekening houden.

Het is goed dat allerlei instanties nagaan of de prestatiedrang niet ten koste gaat van de fysieke en psychische conditie van jonge en ambitieuze sporters. Als je hoort of leest dat niet weinig sporters jaren later nog steeds last ondervinden van de druk die ooit op hen is uitgeoefend, wordt het je bang te moede.

Vreemd vind ik het overigens wel dat in allerlei verhalen nooit ouders voorkomen die met de nodige bombarie zich verzet hebben tegen die misstanden. Maar misschien is dat wel verklaarbaar: niet zelden vertelden sporters dat ze 'het' thuis niet durfden vertellen: schaamte en dus verzwijgen dat je je minderwaardig voelt. Het is een oeroud gegeven: als je voortdurend moet horen dat je niet aan een ideaalbeeld voldoet, ga je het nog geloven ook. Het is goed dat we in de sport terdege moeten weten dat elke medaille twee kanten heeft. En eigenlijk is het ten hemel schreiend dat we dat niet eerder gezien hebben. We zagen wel die gouden, zilveren of bronzen bovenkant, de onderkant bleef echter buiten ons vizier. Dat varkentje moeten we dus snel wassen..

Wist

**Groene Hart Koerier**

Wij rekenen ook in 2021 op uw steun!  
Met een jaarlijkse storting van 5 euro of meer  
zorgt u ervoor dat uw krant kan voortbestaan  
Rekeningnummer NL37 INGB 0006 2599 28